



Januar
februar 2010

Ved kommunalvalget opdeltede medierne landets kommuner i farver

-men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver

Ved det nyligt overståede kommunalvalg opdeltede TV og andre medier landets kommuner i farverne rødt eller blåt for at illustrere, om den kommende kommunalbestyrelse havde venstre- eller højreorienteret flertal. Nogle steder gav resultatet sig selv, andre steder måtte man gennem lange forhandlinger for at finde frem til, hvilken farve den kommende borgmesters parti har. Herefter ligger farven fast i de kommende 4 år. Her er der ikke plads til nuancer, forenkling skal der til for at fastholde seere og læsere.

Anderledes er det i Guds rige. Gud vælger ikke side, men har alle tænkelige farver. Hvis vi beskriver Guds rige med en enkelt „farve“ er det på grund

af vores egen menneskelige begrænsning – måske fordi vi ser Gud, som vi ser os selv – eller fordi vi kun ser en lille del af helheden.

Christian Schwarz – grundlægger og leder af Institut for Naturlig Kirkevækst – har beskrevet, hvordan vores tjenester har 3 forskellige farver – og nu skal du glemme alt om partifarver! For at beskrive de forskellige tjenester, har forfatteren brugt kendte, bibelske personer som eksempler:

Apostlen Thomas har sin styrke i det grønne tjenesteområde.

Han har en spørgende indstilling og vil gerne til bunds i tingene. Takket være typer som Thomas bliver der stillet de kritiske spørgsmål, som gør, at vi ikke bare fortsætter, som vi plejer. Det er Thomas-typerne iblandt os, der gør, at vi får planlagt i tide – til gengæld må man sige om Thomas, at han lytter langt mere til sin hjerne end til sit hjerte.

Martha, har sin styrke i det røde tjenesteområde.

Hvad Thomas måske mangler i handlekraft, har til gengæld Martha, som er en repræsentant for det røde tjenesteområde. Hun gør de ting, der skal gøres, hun er uselvisk og tjenestvillig. Typer som Martha er helt umulige at undvære i en kirke! Marthas største

svaghed er, at hun gerne så alle andre arbejde lige så meget og lige så villigt – og med de samme opgaver – som hun selv.

Maria har sin styrke i det blå tjenesteområde.

Maria, Marthas søster, sidder i beretningen om Jesu besøg hos søstrene ved Jesu fødder med øjnene på hans mund. Hun går ikke glip af noget. Hun er, som repræsentant for det blå tjenesteområde, fokuseret på den åndelige side af tilværelsen – en god egenskab, som Jesus også tager i forsvar i beretningen. Hendes svaghed er, at hvis hele hendes tilværelse er som denne dag, så overlader hun alt det praktiske arbejde til „Marthaer“ og al planlægningen til „Thomas'er“.

Den indlysende følge af de tre beskrivelser er:

- at en menighed fungerer bedst, når medlemmerne er en blanding af de 3 typer. Aller lettest bliver det selvfølgelig, hvis alle har alle 3 farver i sig – men sådan bliver virkeligheden desværre nok aldrig. I praksis vil det være sådan, at de fleste af os repræsenterer en enkelt eller 2 farver. Kunsten består så i at acceptere hinandens farver – hinandens forskellige tjenester – og samtidig arbejde hen imod selv at blive en god repræsentant for den – mindst – trefarvede Gud!

Kilde:
„Tjenestens 3 farver“
af Christian A.
Schwarz.

Hvis du vil læse mere vil bogbiksen sikkert gerne skaffe den til dig.



Beretningen om Martha og Maria kan du læse i Lukasevangeliet, kap. 10. Om Thomas kan du fx. læse Johannes-evangeliet, kap. 20.

Fremtid

Vi har i lang tid oplevet Guds store velsignelser i vor menighed – og Gud har langt mere til os.

I vort værdigrundlag står der bl.a.: „Bethelkirken er en menighed af aktive kristne, engagerede i arbejdet med at skabe de bedst mulige betingelser for at Gud kan give vækst i sin menighed“.

Kom og engager dig aktivt i samtalen frem mod vort næste skridt:

Januar:

21 dages faste og bøn (for Aalborg og for Guds ledelse i vore beslutninger om næste skridt i Bethelkirken)

Februar:

Prædiken tema: Den trefarvede Gud. Vær med ved så mange gudstjenester som muligt.

7. februar:

12.30 Menighedsstam-tale: „Den trefarvede Gud“

7. marts:

12.30 Menighedsstam-tale: Samtale ud fra forskellige „løsningsmuligheder“. Vel mødt

Menighedsrådet

Livia Eggers



Livia Eggers og Irene Josefsen snakker sammen:

Hvor gammel er du, og hvor kommer du fra?

Jeg er 34 år og kommer fra Rumænien.

Hvad er din baggrund?

Jeg voksede op på et godt børnehjem i Lugoj, hvor jeg boede, indtil jeg blev 18 år. Jeg har først mødt min mor og min storebror for 3 år siden, da min mand og jeg fandt frem til dem. Jeg kom i vores lokale baptistmenighed, fra jeg var 17 år. Det er en kirke med ca. 5.000 medlemmer i en by med cirka 22.000 mennesker! Vi havde 4 gudstjenester om ugen, så jeg gik både til de unges gudstjeneste om mandagen og den almindelige om søndagen.

Hvornår og hvorfor blev du døbt?

Da nødhjælpen efter Ceausescuregimets fald blev delt ud, var der en soldat, der talte til mig om Gud og inviterede mig med i kirken. Den første søndag var det, som om præsten talte direkte til mig. Derefter måtte jeg tage stilling til, hvad jeg ville med mit liv, om jeg ville fortsætte med at gå på diskotek og ryge, eller jeg ville blive en kristen. I løbet af det kommende år lærte jeg så meget om Gud og tro, at jeg ønskede at komme til Jesus og blive døbt. I begyndelsen af november var det 14 år siden.

Hvordan kan det være, du valgte at bo i Danmark?

Først var jeg au pair-pige i DK i 10 må-

neder i Randers i en familie med 6 børn. Derefter tog jeg hjem og arbejdede i 7 år. Tommy var på ferie i min by i 3 uger. Da jeg opdagede, at han var dansker, snakkede jeg til ham på dansk, og vi fik en god kontakt. Han inviterede mig til DK, og jeg var her på turistvisum og blev senere gift med ham, først på rådhuset og derefter i Bethel. Vi har været gift i 6 år til januar. Vi har siden da været på ferie i Rumænien 2 gange.

Hvordan fandt du Bethel?

Min mand fandt 5 baptistmenigheder – 3 her i byen og 2 i andre byer – på internettet. Vi besøgte dem alle, og da Bethel ligger meget tæt på vores lejlighed, blev det min kirke, og det er jeg glad for i dag. Jeg havde ikke været ret mange måneder i DK, før jeg begyndte at komme i kirken.

Er der nogen forskelle på din gamle og din nye baptistkirke?

Ja, i min gamle kirke måtte kvinderne ikke gå med smykker og bukser, og vi kan normalt ikke blive døbt, før vi er 18 år. Kirken krævede også af os, at vi ventede med det seksuelle, til vi var blevet gift. Vi havde heller ikke noget lovsangsband i min gamle kirke.

Hvad arbejder du med?

Jeg er social- og sundhedshjælper på Gundorfslund, og det er jeg meget glad for. Tit arbejder jeg om søndagen, så jeg ikke kan komme i kirke.

Hvad laver du i din fritid?

Jeg spiller bordtennis. Efter jeg brækkede mit ben, har jeg ikke kunnet spille volleyball.

Har du nogen fremtidsplaner?

Ja, at søge om permanent opholdstilladelse i 2010, så jeg kan få det i 2011, når jeg har været her i 7 år.



En by på vej

21 dage med
FORNYELSE
FORANDRING
FORVANDLING
10. - 31. januar

Fra den 10. - 31. jan. vil vi opmuntre til i 21 dage at sætte særlig tid af til bøn.

Præstenetværket

– som består af præster fra både folke- og frikirker i byen, samles hver fredag kl. 8.30 og beder for byen. Vi vil gerne opfordre menighederne til også at være en del af bønshælseskabet gennem disse 21 dage.

Andagtsstykker

Præsterne har lavet en bog med andagtsstykker og billeder til inspiration og udfordring for den enkelte, familier og menigheder. Bogen kan købes i kirken, koster kun 50 kr.

Faste

Vi vil også opmuntre til at faste – enten helt eller delvis. Det kan man gøre ved f.eks. at afstå fra at spise kød, drikke vin, spise slik, slukke for fjernsynet, eller hvad nu Gud leder dig til at afstå fra. Pengene vi „sparer“, vil vi give til projekt „Burundi/Rwanda“

25.000 kr. til forældrelose børn

I januar 2009 gav de 21 dages fasteindsamling næsten 25.000 kr til foræl-

dreløse børns mad og skoleophold i Burundi.

Læs og bed kl. 18 og 19

Læs dagens andagtsstykke – enten alene eller sammen i familien – mellem kl 18 og 19. Så ved vi, at mange er med i bønner. Man kan skrive bedeemner på opslagstavlen i kirken, og hver dag vil man så modtage dagens bedeemne på SMS eller mail, hvis man tilmelder sig.

Ud over starten 10. jan. kl. 19, midtvejsmødet 20. jan. kl 19 og afslutningsmødet 31. jan. kl. 19 (alle i Bethaniamkirken), vil vi som menighed samles onsdag 13. og 27. jan. kl. 19-20 i Bethel. Temaet i år er: „En by på vej“ – 21 dage med fornyelse, forandring, forvandling. Det vil også være temaerne for søndagens gudstjenester.

Også vore unge er med.

Ved teen-GT 17. jan. vil Dan Sørensen fra Pinsekirken tale om bøn og faste. Desuden bliver der en særlig ungdomssamling for menighedernes unge fredag 22. jan. kl. 19 i Bethelkirken. „På den måde håber vi på, at kunne formidle budskabet om vigtigheden af bøn og faste på de unges niveau“, siger vores ungdomsleder Andreas Højmark. En fantastisk måde at starte et nyt år på.

Collision

Teenagelejren i vinterferien vil blive arrangeret igen i år. Vi kan i skrivende stund endnu ikke sætte datoer på, idet vi overvejer at flytte den et par dage. (Lejren har hidtil fundet sted onsdag-lørdag i uge 8), så hold øjne og ører åbne for flere informationer.

Flemming Nielsen skriver:

„Vis mig dit budgetskema, og jeg skal sige dig, hvem du er“

Vores tro og kirke er for mange en vigtig ting, men jeg har hørt folk sige, at man ikke skal blande penge og kirke sammen. Eller måske bruger nogle ligefrem fortællingen om Jesus og vekselserne udenfor templet som om, at snakken om penge skal holdes langt væk fra kirken. Men det er forkert.

Konsekvensen af et „JA“

Vi er kaldet til at give og være gavmilde, og i særdeleshed også, når det gælder menigheden. Jesus har givet os frivillighed til at sige ja til ham. Derfor bruger vi også „frivillighedens princip“ omkring det at give til menigheden.

„Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv“

Jakob 1: 22

Vores forhold til Gud og Hans Rige handler rigtig meget om, at vi ikke blot skal høre og tro, men at vores tro også får konsekvenser og skal omsættes til handling. En af de vigtigste handlinger, vi er kaldet til, ud over at følge Jesus og at vidne om ham, er at give.

„Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen ...“

Lukas 6:38

Offer frem for kontingent

Hvis vi indførte kontingent i menigheden ville det blive en pligt, der ikke ville appellere til vores hjerte. Vi skal have hjertet med, når vi følger Jesus, og det er vigtigt, at vi forstår, at Jesus gav sig selv som offer for os. Han sonede vores synd, befriede os fra alle anklager og gav os alt. Han hører vores bøn og har velsignet os i masser af situationer, og derfor giver vi egentlig blot en lille del tilbage af det, der egentlig er Hans, når vi giver vort offer.

Sæt din menighed på budgettet

Hvad står øverst på dit budget? Hus? Bil? Forsikringer? Forbrug? Banken taler tit om „de faste udgifter“ og det, der derefter er tilbage som „rådighedsbeløb“, der kan gå til forbrug og fornøjelser.

Spørgsmålet er så, om menigheden ligger i kategorien "vigtigste ting", eller om vi giver af de penge, der er tilbage til sidst på måneden? Sæt menigheden på budgettet og prioriter den lige så højt som dit hus og din bil.

Vi har mennesker i menigheden, der gennem mange år har betalt 10 % af hele deres indkomst. Det er et godt og bibelsk princip, men det handler om at komme i gang og at tage beslutningen. Start med et beløb, som du har det godt med, og lad det så udvikle sig i takt med din indtjening, din økonomi og dit kald.

Hvordan gør jeg?

Her er et par gode praktiske betragtninger om det at give til menigheden:

① Giv den 1. i måneden. Sæt menigheden blandt de øverste prioriteter. Det er altid lettere at give den første i måneden end sidst på måneden, hvor valget kan stå mellem kirken eller en tur i byen.

② Giv regelmæssigt. Gå ned i banken og få lavet en fast overførsel til Bethels konto (med dit medlemsnummer i reference) eller brug blanketten, som vi har fået lavet. Når du giver regelmæssigt og bliver vant til det, vil du opdage, at du ikke kommer til at mangle pengene.

③ Husk, at SKAT giver 1/3 af dit bidrag, når du har positiv indkomst! Det bør ikke motivere dig til at give, men til at give lidt ekstra! Det er et gode, at du i dag automatisk får fradrag, når du betaler dit offer under dit medlemsnummer.

④ Giv med glæde! Gud elsker en glad giver. Han velsigner dig tilbage i din gave.

I dag har vi i Bethelkirken og de fleste kirker en „vedligeholdelses-økonomi“, hvor vores kasserer kæmper en kamp for at få pengene til at slå til i forhold til de mest nødvendige udgifter. Min drøm er, at vi en dag får en „missions-økonomi“, hvor der er overskud af penge til at starte nye projekter, som enten vil hjælpe mennesker i nød eller nå mennesker, der endnu ikke har taget stilling til evangeliet.

Så lav en forpligtelseserklæring

Gud har forpligtet sig overfor dig, og du kan vise din taknemlighed tilbage ved at forpligte dig i givertjenesten. Aftalen løber i 10 år, og du behøver aldrig lave den større, end du har det godt med. Du kan kombinere forpligtelseserklæringen med et „frit bidrag“ som du har skattemæssigt fradrag for.

Hvis du vil vide mere

- om skatteregler eller praktiske ting omkring etablering af en månedlig overførsel, så kontakt en af os i økono-



miudvalget. Gud velsigne dig til at være en glad giver i Bethelkirken.

„For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til - ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt“

2. Kor: 9:6-8

De fleste ægtepar i Bethelkirken har fælles bidragsnummer.

Det fungerer i de fleste tilfælde også ganske udmærket, idet bidragssekretærerne ved indberetning til SKAT fordeler bidraget på nummeret på de to ægtefæller efter aftale.

Hvis nogen skulle ønske det, er det imidlertid muligt at få hver sit nummer. Det kræver blot, at man henvender sig til bidragssekretærerne: Birthe Jonstrup, tlf. 98 24 45 50 eller Marianne og Søren Andersen, tlf. 98 15 33 89

Charles i flyvende stil over klitten ved Rubjerg fyr.



Koinonia

- er det græske ord for fællesskab

I Apostelenes Gerninger 2:42 står der, at den første menighed holdt sig til apostlenes lære om fællesskab, brødsbrydelse og bøn som beskrivelsen på kirken. I „Koinonia“ har vi valgt dette som vores kernevers og det græske ord for fællesskab som navnet på det internationale arbejde og gudstjenester hver søndag aften i Bethel kl. 19.

Hvem kommer i Koinonia?

Vi er en virkelig blandet flok fra hele verden, inklusiv Danmark. Der er mange universitetsstuderende fra steder som Kina, Rumænien, Iran, Holland, Italien, Costa Rica, Honduras, Ghana, Nigeria, Cameroun, Indonesien, Færøerne, England m.fl. Nogle er her kun i nogle få måneder og andre er her i 2 eller 3 år.

Der er også gæsteforelæsere og forskere, som arbejder på universitetet. Vi ser også professionelle sportsfolk, ingeniører, sygeplejersker, og andre faggrupper.



Vi mødes også til bibelstudier hver onsdag aften

Lee Hansom fortæller: En af de studerende, der skal være her i et år er Charles (Chuhua) Xing. Jeg bad ham om at fortælle om mødet med Bethel i september 2009.

Jeg er en international student fra Kina. Da jeg skulle forlade mit hjem for at rejse til Danmark forventede jeg en isoleret, desperat og hård tid i Danmark. Legendem om nattemørke kl. 16, endeløs regn, og en hård frostvinter lød forfærdeligt for mig, men jeg har altid troet på, at Gud har sin egen plan, og at den er god.

Så jeg kom. Forlod mit hjem, hvor jeg har boet i mere end 20 år, og Gud skuffede mig ikke. Jeg fandt Bethelkirken og har haft en god tid her. Jeg kan lide at deltage i gudstjenesten søndag morgen og også i den internationale gudstjeneste om aftenen, og jeg har fået en masse nye venner her. I efteråret var vi inviteret til kaffe hos Else, en venlig dame i menigheden. Vi havde en dejlig stund sammen. I september tog vi på en tur i Lee's grønne bus, som jeg håber, han er villig til at få en ny brintmotor i, så den bliver rigtig „grøn“. Hver måned har vi forskellige middagsarrangementer, hvor vi kan smage dansk mad, rumænsk mad, amerikansk mad m.m. Det nyder jeg meget. Jeg har det godt her, og nu har jeg erfaret, at jeg forlod mit hjem i Kina blot for at finde et nyt hjem i Danmark, og det takker jeg Gud for.

Lee Hansson og Charles (Chuhua) Xing

dagtræf

Torsdag 7. jan. kl. 14



Vibeke Gjerløv
Afdelings-
koordinatør
Aalborg

Emne: „Lina Sandell“

Carolina Wilhemina Sandell, – er en af vor tids største teologer og sangforfattere. Hun blev født 3. oktober 1832 og voksede op i Småland i Sverige. Hendes liv var præget af sygdom og tragedier, men hun havde en urokkelig tro på og tillid til Gud, som vi eksempelvis møder i salmen: „Kun en dag, et øjeblik ad gangen“.

Lina Sandell forfattede ca. 2000 salmer og sange, og om hende blev der sagt: „Hun har fået gaven at formidle fred, trøst og glæde“. Kom og hør om hendes opvækst hos forældrene, om ægteskabet med Købmand Berg, om sangteksterne og vær med til at synge hendes smukke og livsbekræftende salmer.

Torsdag 4. feb. kl. 14



Thorvald Baggesen
Bedemand
Sæsing

Emne: „Fra købmand til bedemand“

Thorvald Baggesen er en mand med mange jern i ilden. Ud over at drive

bedemandsforretning i flere vensynsselske byer, er han også primusmotor i Hjørring Sommerspil, som hvert år besøges af 7-8000 gæster i friluftsteatret i Skt. Knuds kilde. Desuden er han en meget engageret menighedsrådsformand i folkekirken i Tårs/Morild. Baggesen vil give et causeri om sit livsforløb på godt og ondt.

børnekirken

Børnene kommer på besøg

I efteråret var godt 25 børn på besøg hos hinanden to gange. Besøgsdagene var en stor succes og til stor glæde for børnene. Vi vil i børnekirken fortsat arbejde på, at børnene skaber relationer til hinanden, men vil også gerne opfordre jer forældre til at bygge videre på de relationer, der er opstået i kølvandet på besøgsdagene, og på eget initiativ invitere et barn eller flere fra børnekirken på besøg.

„Katten af tønden“

Søndag den 14. februar

- må alle børn gerne komme udklædt, til Børnekirken, så slår vi nemlig „katten af tønden“.

Julemarkedet

- første søndag i advent gav et overskud på ca. 5000 kr. til foræreløse børn i Burundi. Tak for indsats og hjælp.

Voksenven

- fordi der er et stort behov

Jeg er 41 år og godt gift. Jeg er voksenven for en dreng på snart 10 år. Han bor sammen med sin mor, katten Anna og hamsteren Noa. Han er en sød, kvik og velfungerende dreng, som klarer sig godt i skolen og har mange kammerater. I skolen og i Dus'en er der mandlige lærere og pædagoger, men dem skal han dele med 30 andre børn, alle med store behov for at blive set og hørt.

Jeg skal hverken være hans far eller en superman. Jeg kan i korte glimt være den voksne mand i hans liv som enhver dreng, har brug for at spejle sig i.

Jeg har valgt at blive voksenven, fordi jeg har muligheden for det og lysten til det.

Jeg har også valgt at blive voksenven, fordi der i min by er børn, der vokser op uden rollemodeller i deres liv. Børn, der her kan få en mulighed for at bryde med en belastet social arv, hvis der er et voksent menneske, som har tid og lyst til at lytte og være nærværende nogle få timer om ugen.

At være voksenven er bare én af mange muligheder, du har for at gøre en stor forskel i et andet menneskes liv. Børns Voksenvenner er en del af Frivillighuset, som er stedet, hvor enhver kan henvende sig og påtage sig lige netop den tjeneste blandt byens udsatte mennesker, som den enkelte har evner, tid og kræfter til.

I kirken taler vi tit om at tjene blandt „dem udenfor“. I Frivillighuset kender

de rigtig mange af dem, der har behov for den tjeneste, vi taler om.

Kig ud i Frivillighuset eller kig ind på deres hjemmeside og find lige præcis den tjeneste, som du har evnerne til, og som nogle andre har så stor brug for. Jeg vil opmuntre dig som en kristen Jesus-efterfølger til at bruge de gaver, evner og talenter, som du har fået givet til at tjene blandt udsatte mennesker.

Klaus Abildgård

Informationsaften for nye frivillige

Har du lyst til at hjælpe socialt udsatte grupper i Aalborg – fx. ensomme, børn og unge, ældre, misbrugere, flygtninge, psykisk syge, voldsramte kvinder eller handicappede?

Vi hjælper dig med at finde et frivilligt job der matcher dine interesser og kompetencer.

Informationsaften

Torsdag 21. jan. kl. 17-20, hvor der serveres et lettere traktement samt kaffe og te.

Tilmelding

- senest 20. jan. til De Frivilliges Hus, Møhlholmsvej 2 tlf. 9811 1344, mail: morten@frivillighuset.dk



www.frivillighuset.dk

www.voksenvenner-aalborg.dk

21 dage i Guds nærvær

For unge vil der denne gang være et særskilt program under de „21 dage i Guds nærvær“. Det tager sigte på:

1

**At samles
i sin lokale menighed.**

2

**Atsamles
med byens andre unge.**

3

**At samles
med alle de voksne.**

Vi holder her i menigheden teenGT 17. januar, hvor Dan Sørensen fra Pinsekirken vil tale om bøn og faste.

22. januar – fredag aften – vil vi så holde en fælleskirkelig ungdomssamling med fokus på bøn og faste. Arrangementet finder sted i Bethelkirken kl. 19.00.

Vi slutter af sammen med de voksne i Bethaniakirken til afslutningen d. 31. januar.

På den måde håber vi på, at kunne formidle budskabet om vigtigheden af bøn og faste til unge på "deres niveau".

Bag programmet her står ungdomslederne fra Apostolsk Kirke, Mosaik, Frikirken Aalborg Øst, Bethania, AMC og Bethel.

Café- gudstjeneste 14. febr.

Som en ny aktivitet i menighedens gudstjenestefællesskab bliver der i foråret nogle Café-gudstjenester. Det foregår i menighedssalen omkring kaffe- bordene. Torben Andersen tager sig af den første gudstjeneste, som er den 14. febr. kl. 15. Måske bliver emnet no- get med „at holde masken“ – det er jo fastelavnssøn- dag.

Velkommen til 2 samtaleaftener

Onsdag 17. febr. kl. 19

Emne: „Fremtidens Bethel“

Onsdag 17. marts kl. 19.

Emne: Bogen „Hytten“

Køb bogen i menighedens bogsalg allerede nu og vær godt forberedt til samtalen.

kalender



CE



LM



LH

**28. jan. og
4. marts.** CE.LM.LH/ Præstemøde
i Limfjordsdistriktet

**29. jan. og
26. febr.** CE.LM.LH/ Præstemøde
i Aalborg

22.-28. febr. LM/ Ferie

**Hver fredag
kl. 8.30** CE.LM. / deltager i bøn og
samvær med flere af byens
præster.

værdigrundlag

„Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det som jeg har befalet Jer“. Mathæus 28:20

Med baggrund i missionsbefalingen og det gamle ord om, at „hvis du ikke ved hvor du vil hen, er det ligegyldigt i hvilken retning du går“, formuleres her hvad vi gerne vil kendes på som menighed.

Vision:

Bethelkirken er en menighed hvorfra Guds ord når ud til mennesker.

Mission:

Bethelkirken er en menighed af aktive kristne, engagerede i arbejdet med at skabe de bedst mulige betingelser for at Gud kan give vækst i sin menighed.

Bethelkirken er en menighed, hvor vi vokser som kristne, hvor vi accepterer forskellighed og gennem samtale skaber enhed i mangfoldighed.

Bethelkirken er en menighed, der viser omsorg for det enkelte menneske som Guds mest værdifulde skabning.

Læs mere på kirkens hjemmeside:

www.bethelkirken.dk

Redaktion:

Gitte Abildgaard / 88 19 93 40
Alice Bak-Jensen / 26 88 84 70
Chresten Eskildsen / 98 14 96 12
Anker Lundegaard / 98 31 43 00

Distribution:

Ingrid og Karsten Weng / 98 14 30 71
Inga og Knud-Erik Berg / 98 18 01 82



BETHEL KIRKEN

Menighedens præster:

Chresten Eskildsen,
Knud Rasmussens Vej 2 A.
9210 Aalborg SØ, Tlf. 98 14 96 12
E-mail: chresten@bethelkirken.dk
Træffes efter aftale. Mandag undtaget

Lars Midtgaard,
Petersborgvej 57
9000 Aalborg
Telf.: 98 62 58 49 / 26 31 58 49
E-mail: lars@bethelkirken.dk
Træffes efter aftale. Mandag undtaget

International pastor:

Lee Hanson,
Niels Ebbesensgade 14, 9000 Aalborg.
Telf.: 98 12 75 10 / Mobil: 26 22 26 67
E-mail: le_mail@yahoo.com

Ungdomsleder

Andreas Højmark Andersen
Boulevarden 21.3.th, 9000 Aalborg
Mobil 28 49 66 71
E-mail: andreas@bbunews.dk

Menighedsrådsformand:

Niels-Christian Gjerrild,
Under Lien 10, 9000 Aalborg
Telefon 98 79 07 62
E-mail: mr@bethelkirken.dk

Menighedens kasserer:

Birte Kjæhr
Klimvej 2, 9220 Aalborg Øst
Telefon 98 15 98 26
E-mail: b.o.kjaehr@mail.dk
Menighedens giro: 401 37 35
Bankkonto: reg. 9190-194-01-16143

Bethelkirkens hjemmeside

www.bethelkirken.dk

Bethelkirkens adresse:

Niels Ebbesensgade 14. 9000 Aalborg

JANUAR

Sø. 3. 10.30 Gudstjeneste / Nadver

Indsamling til „projekt faste“

19.00 Engelsk gudstjeneste

19.10 Teen-gudstjeneste

On. 6. 18.30 Intro-aften „Leadership II“

To. 7. 14.00 Dagtræf/Vibeke Gjerløv

Fr. 8. 17.00 BIB / Børnegudstjeneste

18.00 Fredagstræf med spising

Sø. 10. 10.30 Gudstjeneste

19.00 Engelsk Gudstjeneste

19.00 „21 dage“ / Bethaniakirken

On. 13. 19-20 Bøn i kirken

Sø. 17. 9.15 Gudstjeneste / Nadver

10.30 Gudstjeneste / Nadver

19.00 Engelsk gudstjeneste

19.10 Teen-gudstjeneste

On. 20. 19.00 „21 dage“ i Bethaniakirken

Fr. 22. 19.00 „21 dage“ for unge/Bethelkirken

Sø. 24. 10.30 Gudstjeneste

19.00 Engelsk gudstjeneste

On. 27. 19-20 Bøn i kirken

Sø. 31. 10.30 Gudstjeneste

19.00 Engelsk gudstjeneste

19.00 „21 dage“ / Bethaniakirken

AKTV

sender nu på Kanal NORD

Samme kanal som TV2 Nord Plus.

Samsending med KKR. Se de mange nye programmer på: www.aktv.dk

FEBRUAR

On. 3. 19.00 Aktivitetsrådsmøde

To. 4. 14.00 Dagtræf / Thorvald Baggesen

Fr. 5. 17.00 BIB / Børnegudstjeneste

18.00 Fredagstræf med spising

Lø. 6. 18.00 Welcome to Aalborg

Sø. 7. 10.30 Gudstjeneste / Nadver

Indsamling til BWA

12.30 Menighedsmøde

19.00 Engelsk gudstjeneste

19.10 Teen-gudstjeneste

Sø. 14. 10.30 Gudstjeneste

15.00 Café-gudstjeneste

19.00 Engelsk gudstjeneste

On. 17. 19.00 Samtale om „Fremtidens Bethel“

Sø. 21. 9.15 Gudstjeneste / Nadver

10.30 Gudstjeneste / Nadver

19.00 Engelsk gudstjeneste

19.10 Teen-gudstjeneste

Sø. 28. 10.30 Gudstjeneste

19.00 Engelsk gudstjeneste

Marts

To. 4. Dagtræf / Else Kofod

Fr. 5. 17.00 BIB / Børnegudstjeneste

18.00 Fredagstræf med spising

19.00 „Salme-café“ Vibeke og Roland

Gjerløv fra Vadum Kirkecenter

Sø. 7. 10.30 Gudstjeneste/Nadver

12.30 Menighedens årsmøde

19.00 Engelsk gudstjeneste

19.10 Teen-gudstjeneste